

tie volgde. Toenemend agressief geschreeuw en gekanker tussen wal en boeg; alle anderen wisten dat met Joop geen land viel te bezeilen, en deden er het zwijgen toe. Onze in woede verblinde blauwman zag intussen een pesterig onbeweeglijke boot voor zich. Toen hij tetterde over 'eigenwijze ouwe kerels, zakken nog stommer dan eerstejaars dames', en meer ordinair gescheld, begon beschaafd gemor van beide boorden op te stijgen. Joop bleef demonstratief passief, nummer twee roerde zich dus evenmin, de slagen hielden de achtersteven buiten de wedstrijd baan, en de stuurvrouw staarde wanhopig naar het deinende gele baken schuin achter haar. De kamprechter schreeuwde er nu ongeremd op los: geschreeuw dat we de wedstrijd verstoorden en dat we het baken van zijn plaats trokken, afgewisseld met eentonig wordende beledigingen. Zijn megafoon verviel overbelast nu en dan tot een snerpend gepiep.

### **Murwgebrulde stuntels**

In betere tijden ben ik zelf wel eens actief als kamprechter, maar nu was ik machteloos lid van dit murwgebrulde troepje stuntels. Ik besloot – zolang er geen gevaar dreigde – dit alles maar lijdzaam te observeren. Gedurende het hele tien minuten durende oordeel viel het onze official niet op dat onze boot voor de wedstrijd geen gevaar vormde. Ook niet dat terugroeiende ploegen in nog geen velden of wegen te bekennen

waren. En al evenmin dat er in de wedstrijd geregeld minutenlange gaten vielen. Sterker: ik constateerde half gegeneerd, half geamuseerd, dat de man helemaal geen oog had voor het wedstrijdverloop. Maar ja, die twintig passerende boten waren ook niet relevant: die deden geen gemene aanval op zijn prestige, onze gestrande schuit wel.

Eenmaal weer thuis zei Joop luchtig: 'Die andere jongen, die in die motorboot, die deed het erg aardig, vond je niet? Léuk was dat!' En inderdaad, het klaarleggen voor de start was hartroerend vriendelijk verlopen, met een bedaard 'alstublieft' – 'dankuwel' – 'alstublieft' – 'geen probleem' – een vredig lieflijk spel tussen official en stuurvrouw, Monty Python waardig.

### **Psychologie**

Kamprechterswerk is psychologie. Zonder inleven in die uitgeputte, gefrustreerde heren met hun kapotte rigger gaat het mis. Beste vrijwilliger in het blauw, veel dank voor je tijdsinzet: zonder jou geen wedstrijd. Maar leg die toeter neer, leg je ego ernaast, kom dat dijkje af, zak door je knieën, slik je commando's in en bied aan om even te helpen....



*Kamprechterswerk  
is psychologie...*

## **Vreemd luchtje**

**Iedere vereniging kent wel bijzondere leden. Niet zozeer door hun prestaties, maar juist door wie ze zijn. De wonderlijken maken de meeste indruk. Die blijft hangen en zij geven een vereniging extra kleur in dit grijze Nederland.**

Zo hebben wij Piet. Piet spreekt met een bijzonder accent en heeft een kijk op roeien die je beslist op een ander been zet. Piet ruikt ook anders, vooral als hij flink heeft geroeid. Niet zuur, eerder wat zoet. Vroeger rook ik iets alleen in Amsterdam, maar nu doet ons provincie stadje daar niet voor onder.

"Wat heb jij een rare zweetlucht vroeg ik laatst aan hem?"

Dat kan je hem gerust vragen, want Piet vindt niets vreemd. "Hoe kan dat?" "Ja, dat 'wiet' ik niet", sprak hij wat langzaam met zakkende ogen. Ik maak gewoon enorme speed in de boot en dan krijg je luchtjes. Ik zit gewoon vaak in een flow en zing de sterren van de hemel, vaak in stereo."

"Hoe doe je dat dan?", want mijn roeiploeg AphROWdite traint heel wat af, maar daar plukken we nog geen rijpe vruchten van. "Soms zingt de boot, maar dat is altijd maar kort. Zelf zingen kan natuurlijk ook", mompelde ik.

"Gewoon de juiste pep aan boord 'niemen', dan komt het allemaal goed", adviseerde hij met kennersblik. "Ik voel me telkens weer 'herdoped'."

"Houd jij je wel aan de regels van de KNRB die gebakken spek met eieren voorschrijft als voorbereiding van flinke roei-inspanningen en voor de juiste competitiespirit mineraalwater, vooral rechtsdraaiend?", vroeg ik wat argwanend. "Dat schijnt zeer stimulerend op je prestaties te werken. Alternatieve voeding is uit den boze."

"Ah joh, dat 'wiet' ik allemaal niet. Ik ben erg innemend, al 'zog' ik het zelf, en dan kom je altijd tot de perfecte haal."