

Huizencircus; start vanaf september 2012

Het ouderlijk huis van mijn huidige partner Karel was verkocht en de buit verdeeld over alle erfgenamen. Daar hij dit huis met uitzicht op de Rijn lange tijd had bewoont en bewaakt, verdween met deze verkoop ook zijn thuis. Een nieuwe bestemming was nog niet bepaald. Een mogelijke optie in Twello moest nog verder worden uitgewerkt. Er ontstond een situatie van het verkeren in niemandsland. De economische recessie en de dalende huizenprijzen maakten uitstel tot een verstandige keuze. Voldoende tijd om af te kicken, en na te denken over de vorm van samenleven en wonen.

Een zwervend bestaan waarbij op een actieve manier op huis en dieren opgepast wordt voor tijdelijk afwezige huiseigenaren, leek ons een aantrekkelijke invulling van deze overbruggingsperiode. Mijn flatje in Velp fungeerde als basis voor de gaten die konden ontstaan tussen de verschillende oppasadressen. Vooral in de winter sluit het vaker niet aan dan in de zomer. Een kort verblijf van een week vanwege wintersport vonden we na enige tijd onaantrekkelijk om te doen omdat ons Nomadenbestaan zo wel erg onrustig werd.

Een christelijke organisatie (Interkerkelijk Woningruil Bemiddeling uit Epe) bemiddelde en was voor potentiële klanten aantrekkelijk door haar goedkope tarief. Maar dat niet alleen. Vooral mensen met grote huizen en huisdieren die verzorgd moeten worden zoeken vertrouwde mensen als oppas. Veelal gaat het om mensen met een bescheiden budget, die hun verblijf in andermans huis als een goedkoop vakantieadres zien. Als tegenprestatie wordt van hen enige inspanning voor de zorg voor dieren, huis en tuin gevraagd. Mogelijk komt een christelijke levensovertuiging degelijk over bij de klant die naar oppas vraagt. In de screening hebben we van een geloofseis echter niet veel gemerkt; een aanbeveling van een trouwe zeer gelovige medewerkster met de Bijbelse naam Maria was voldoende. Als de kennismaking met de opdrachtgever leidt tot een contract voor het oppassen van hun huis, wordt de verdere organisatie afgehandeld. De oppas krijgt geen vergoeding hiervoor; hij betaalt zelfs een klein bedrag, maar woont goedkoop door gebrek aan woonlasten; een echte win-win. Je moet echter wel om kunnen gaan met de onrust die het rondtrekkende bestaan met zich meebrengt en het leven uit de koffer: wonen in huizen zonder eigen spullen. Nomaden in moderne vorm.

Wij vinden het inspirerend door de vele ontmoetingen die we tijdens het oppassen hebben en de mogelijkheid ontspannen kennis te nemen van heel verschillende werelden van mensen die leven in een zekere luxe waar wij tijdelijk ook plezier van hadden. Altijd ging het om vrijstaande huizen in een groene omgeving. Wonen en bezig zijn op plekjes in Nederland waar je zelden lang bent heeft zeker zijn charme. Daar je door de dieren wel vast zit is het aantrekkelijker om dit met z'n tweeën te doen dan alleen. Wie graag of noodzakelijk veel op pad gaat is niet zo geschikt voor dit werk of deze wijze van vakantievieren.

Voor je het weet creëer je in deze vorm van leven je eigen groene gevangenis ipv een prettige inspiratiebron in de activiteiten die je graag uitvoert.

Aan mijn schilderijen en verhalen zijn veelal sporen te ontdekken van de plek waarop ze zijn gemaakt. Achter een beeld zit altijd een verhaal.