



Beatrijs van den Brink is secretaris bij R&ZV Jason. Zij roeit vanaf 2006 bij RV Jason, momenteel in verschillende ploegen; dames en gemengd. Had tot eind 2010 een vaste wedstrijd ploeg die aan diverse regiowedstrijden heeft meegedaan met goed resultaat.

Zwart

Wat hebben wij Nederlanders toch met zwart? In de nacht zorgt het voor rust. Op het water zorgen de in het zwart gestoken roeiers voor onrust. De grote scheepvaart waar sommige verenigingen wel mee te maken hebben, kan deze 'zwartgangers' al helemaal niet meer spotten op het water. In onze industriële haven en op de Rijn speelt dit veiligheidsaspect een belangrijke rol.

In de winter neemt deze donkere aanblik onrustbarend toe, helemaal passend in de natuur die kleurloos en kaal aandoet. Nu de lentekriebels stevig doordringen wordt het tijd voor een andere kleurstelling op het water.

Al jaren vraag ik mij af waarom zoveel Nederlanders voor zwarte kleding kiezen. Thuis, op hun werk en in de sport. Het is niet alleen vanwege het rollend vet dat moet worden verhuld; ook de magere medemensen vertonen zich in die kleur. Het straatbeeld doet vooral 's winters somber aan. Zwart wordt 'verlevendigd' met grijstinten om het nog erger te maken. We lopen massaal als rouwkaarten rond en onderstrepen daarmee een zekere crisissfeer. Zwart maakt onze bleke huidjes nog fletser, terwijl andere kleuren die juist ophalen. Donker getinte mensen hoeven zich daar niet druk over te maken, maar die zijn met een loep te zoeken in de roeisport.

"Ik heb wèl veilige kleding aan", verweerde een daarop door mij aangesproken roeister zich terwijl ze het ritsje van haar geheel zwarte outfit een beetje naar beneden trok. "Kijk maar", en een reepje helrood zocht zich een uitweg naar buiten. Ongetwijfeld had ze prachtige felle onderkleding aan, maar wie geen röntgen-ogen heeft komt niet verder dan de zwarte aanblik.

"Gewoon gemakkelijk," verklaarde iemand mij laatst. Je hoeft dan nergens over na te denken. Altijd goed. Je aankleden is dan een fluitje van een cent. Wel lekker in de 'hurry' van de ochtend.

"Komt het je goed uit dat je er dan meteen wat ziekelijker uitziet?," vroeg ik invoelend aan deze overtuigde figuur. In Nederland zijn we immers dol op zielig, dus het zou wel passend gedrag zijn. Heb je meteen een dozijn 'pamperende' mensen om je heen. Wat wil je nog meer?

"Zo, heb jij daar last van?," merkte een ander op. "Wat? Valt zwart weg in het donkere water? Je moet je gewoon beter focussen als je in de boot omkijkt, dan valt dat best mee. Het wordt misschien tijd voor een brilletje."

"Het wordt tijd voor een verplichte kledinglijn", opperde ik, "want zo kan je niet geconcentreerd roeien." Voor je het weet roei je tegen een andere roeiboot aan vanwege de onzichtbaarheid van de roeiers. We hebben al heel wat onnodige schade opgelopen afgelopen jaar.

"Dat jij als een kanariepiet door de haven wil roeien, moet jij weten, maar daar begin ik niet aan," verweerde een andere gesprekspartner zich. "Kijk maar in de winkels van afgelopen winter en ook in de zomer hangt iedere sportwinkel vol met zwarte kleding. Dus jij loopt behoorlijk achter."

Het werd even zwart voor mijn ogen. Wellicht toch maar investeren in een lamp in de clubkamer, dan veranderen dit soort meningen vanzelf.

