

Flapdrol

“Hi”, riep hij opgewekt, helemaal in stijl van de mobile-netwerk provider. Wat kan ik voor jullie betekenen? “Een iPhone voor haar”, sprak haar vriendin.

“Maar eerst, willen jullie iets drinken?”, vervolgde de verkoper heel vriendelijk.

“Een flesje water en een koffie graag”, sprak de kordate vriendin.

“Nee, koffie ga ik niet voor je zetten.”, sprak de verkoper al iets minder vriendelijk.

“Water is best”, en hij haalde een flesje water uit de ijskast.

“Oh geen koffie, nou dan blijf ik niet en ga ik er alvast vandoor”, sprak de vriendin. “Ik heb nog meer te doen.” “Zeg Nien, jij red je verder wel.”

De keuze van het type iPhone werd snel bepaald, want ze had zich er al in verdiept. Het verzoek aan de verkoper wat apps voor haar te installeren werd moeiteloos ingewilligd. Heel klantvriendelijk.

Voor de iTunes account was echter een geheime vraag nodig. De vlotte jonge verkoper was wel in voor een geintje en een snelle afhandeling, want de rij achter deze klant zwol aan. Deze klant was leeftijdsgenoot en dus kon hij zich wel wat permitteren. Dat dacht hij tenminste.

“Daar heb ik een geheime vraag voor nodig mocht jij je wachtwoord vergeten. Nou, die vraag weet ik wel voor je.”

“Die luidt: welke ster heb ik voor het eerst gezien?”

“Antwoord: De kringspier”

Hij lachte vet na deze uitspraak. En mocht je deze moeten vervangen dan neem je :

“Waar heeft de kringspier moeite mee?”

“De grote Beer”.

De jongedame bloosde tot diep achter haar oren. Hoorde ze het nou goed?

“De grote Beer”, bedacht zij fronsend, “heb ik voor het eerst gezien toen iemand mij iets leerde over het heelal.”

Ze zei het zachtjes hardop en de jongeman schoot weer in de lach.

“Dat is dus gemakkelijk te onthouden, want grote beren produceren we toch iedere dag?” Triomfantelijk keek hij naar de wachtende klanten achter haar.

Hij was nu helemaal in zijn nopjes. Zij aanzienlijk minder.

“Stop die Iphone maar in je”, antwoordde ze boos.

En weg was ze. Met zo’n flapdrol valt niet fatsoenlijk zaken te doen.